

## **Μη γίνεσαι επαγγελματίας δολοφόνος. Γύρνα την πλάτη στις στρατιωτικές σχολές και το μισθοφορικό στρατό!**

Εδώ και καιρό γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης για την καλλιέργεια φιλοπολεμικού κλίματος. Τηλεοπτικά και διαδικτυακά κανάλια, « ενημερωτικές » ιστοσελίδες και εφημερίδες συναγωνίζονται μεταξύ τους στην κινδυνολογία και την εθνικιστική μπουρδολογία.

Τα διάφορα παπαγαλάκια της καθεστωτικής δημοσιογραφίας βάζουν τα δυνατά τους για το ποιος θα το παίξει περισσότερο πατριώτης απ' τους άλλους ενώ οι μισές και βάλε ειδήσεις που προβάλλονται σε καθημερινή βάση αφορούν τα ελληνοτουρκικά, την Κύπρο, την οριοθέτηση των ΑΟΖ στη Μεσόγειο, το Μακεδονικό και τον αλβανικό μεγαλοϊδεατισμό. Η πολεμοκαπηλεία δίνει και παίρνει. Ακόμα και lifestyle εκπομπές προωθούν ανοικτά το μιλιταρισμό. Φαίνεται το χακί πουλάει πολύ!

Έχουν ξεσκιστεί οι δημοσιοκάφροι να παίρνουν συνεντεύξεις από απόστρατους ή εν ενεργεία αξιωματικούς του στρατού, να δίνουν βήμα σε διάφορους φιλοπόλεμους караγκιόζηδες (οι οποίοι φυσικά μιλάνε εκ του ασφαλούς γιατί δε θα στείλουν τα δικά τους παιδιά στο μέτωπο ενώ αν γίνει η στραβή θα φύγουν πρώτοι πρώτοι στο εξωτερικό) και να τρέχουν για ρεπορτάζ στα σύνορα από φυλάκιο σε φυλάκιο, σε βραχονησίδες, φρεγάτες και αεροπορικές βάσεις.

Έφτασαν μέχρι το σημείο σε ένα ρεπορτάζ σχετικά με την καθημερινότητα των πιλότων της πολεμικής αεροπορίας και των οικογενειών τους να παρουσιάσουν συνέντευξη με γυναίκα που όπως αποκαλύφθηκε ήταν κατά φαντασίαν σύζυγος ιπταμένου! Άξιος ο μισθός τους! Προφανώς τα αφεντικά τους τούς πληρώνουν πολύ καλά για να κάνουν πλύση εγκεφάλου στον κοσμάκη. Πλύση εγκεφάλου που είναι απαραίτητη για να μας κάνουν να βλέπουμε έναν επερχόμενο πόλεμο ως κάτι το επιθυμητό και να είμαστε έτοιμοι να σκοτώσουμε και να σκοτωθούμε για να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των ντόπιων ολιγαρχών που έχουν βαπτιστεί με το όνομα « εθνικά συμφέροντα ». Λες και έχουμε κοινά συμφέροντα με τα αρπακτικά που η απληστία τους έχει ρημάξει τα πάντα και μετά έχουν και το θράσος να παρουσιάζονται ως σωτήρες οι οποίοι θα φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη και θα βγάλουν εμάς τους « άχρηστους » απ' το βούρκο.

Μας έχουν ζαλίσει πραγματικά τ' αυτιά αναφερόμενοι στα σχέδια και τις επιδιώξεις των κυρίαρχων λες και είμαστε συνέταιροι στις επιχειρήσεις τους. Λες και θα μοιραστούμε μαζί τα κέρδη από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Θέλουν να μας πείσουν να ξηλωθούμε κι άλλο για να αγοράσουμε ολοένα και περισσότερους στρατιωτικούς εξοπλισμούς ώστε να πλουτίζουν οι βιομηχανίες πολέμου αλλά και οι ίδιοι αφού θα παίρνουν τις μίζούλες τους.

Δεν είναι τυχαίο το ότι συνεχώς εφευρίσκονται νέες απειλές και κίνδυνοι για την « εθνική ασφάλεια » ώστε να δικαιολογούνται στα μάτια του κόσμου όλες αυτές οι αγορές.



**Επίδειξη F-16**



**Επίδειξη πυραυλικών συστοιχιών**

Υπάρχουν όμως πολύ χειρότερα πράγματα από το να υποχρεώνεσαι να στηρίζεις οικονομικά τις πολεμικές προετοιμασίες κι ένα από αυτά είναι το να στηρίζεις τον εγκληματικό μηχανισμό του στρατού με τη φυσική σου παρουσία μέσα σε αυτόν.

Δυστυχώς η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες στις οποίες διατηρείται ακόμα το αίσχος με το όνομα « υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ». Το ότι συμβαίνει αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει χάσει τα παραμύθια των εθνικιστών κι ενστερνίζεται το милитарισμό. Αν δεν υπήρχε μια γενική αποδοχή του στρατού ή έστω ανοχή σε αυτόν απ' την πλειοψηφία του κόσμου τότε ποιος θα πήγαινε να υπηρετήσει;

Αυτοί που πραγματικά απεχθάνονται το στρατό βρίσκουν τρόπο να μην πάνε. Άλλοι παίρνουν Ι5, άλλοι φεύγουν για το εξωτερικό και άλλοι μένουν μέσα στην Ελλάδα αλλάζοντας διεύθυνση ώστε να μη μπορούν να εντοπιστούν απ' τις κρατικές αρχές.

Η ολική άρνηση στράτευσης αποτελεί προς το παρόν το απόλυτο ταμπού της ελληνικής κοινωνίας. Δε γίνεται καν ανοικτή συζήτηση για αυτό το θέμα. Κάποιος που είναι φανερά ομοφυλόφιλος ενοχλεί το κοινωνικό σύνολο πολύ λιγότερο από έναν ολικό αρνητή στράτευσης.

Είναι πολύ πιο εύκολο να διοργανωθεί και να βρει στήριξη ένα gay pride παρά μια αντιμилитарιστική εκδήλωση ή πορεία για την κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης καθώς στη δεύτερη περίπτωση οι συμμετέχοντες θα βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με τα φασισταριά αλλά και με το μέσο άνθρωπο που θα αρχίσει να λέει ότι αν μείνουμε χωρίς στρατό θα μας την πέσουν οι Τούρκοι και μπλα μπλα μπλα.

Το να είσαι ενάντια στο στρατό σε κάνει να φαντάζεις στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας λίγο πολύ σαν εξωγήινος. Κι αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με συντηρητικές πεποιθήσεις. Μπορεί να πιάσεις κουβέντα με νέους που έχουν προοδευτικές απόψεις αλλά όταν το θέμα πάει στα του στρατού ξαφνικά είναι σα να πέφτεις σε τοίχο.

Η αντίληψη ότι ο στρατός είναι απαραίτητος γιατί « ζούμε στην Ελλάδα και ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος ώστε να πετύχουμε την παγκόσμια ειρήνη » φαίνεται να διακατέχει το σύνολο της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Σχεδόν όλοι φαίνεται να συμφωνούν στο ότι ο στρατός και η θητεία είναι ένα αναγκαίο κακό.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχουν γίνει κινητοποιήσεις και έχουν βγει χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους για πράγματα σχετικά ασήμαντα ή ακόμα και γελοία αλλά δεν έχει γίνει κάποια σοβαρή και

μεγάλη σε όγκο εκδήλωση / πορεία ενάντια στην υποχρεωτική στράτευση παρότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, είναι στην κυριολεξία ζήτημα ζωής και θανάτου.

Στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό μια χαρά ήξεραν να μαζευτούν δεκάδες χιλιάδες πατριδολάγνοι, αρχαιοπληκτοι και θρησκόληπτοι κουβαλώντας και τα παιδάκια τους μαζί.



## **Συλλαλητήριο για το Μακεδονικό**

Τόσος κόσμος δεν ξέρει να μαζευτεί για να διαδηλώσει ενάντια στη στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας που μπορεί να οδηγήσει τους ίδιους και τα παιδιά τους να γίνουν κρέας για βόμβες; Χιλιάδες φίλαθλοι μπορεί να κάνουν λαμπόγυαλο ό,τι βρουν μπροστά τους, να συγκρούονται με τις ώρες με τους μπάτσους επειδή ακρίβυναν τα εισιτήρια για το γήπεδο ή πήρε ποινή η « ομαδάρα » τους. Χιλιάδες φοιτητές μπορεί να κλείσουν τις σχολές τους και να διαδηλώσουν μόνο και μόνο επειδή δεν πήραν τα πανεπιστημιακά συγγράμματα τους εγκαίρως ενώ χιλιάδες μαθητές μπορεί να κάνουν κατάληψη για την καύλα τους και να διαμαρτύρονται για το σχήμα της τυρόπιτας απλώς για να χάσουν λίγες διδακτικές ώρες! Όλοι αυτοί δε μπορούν να οργανώσουν μια σειρά από σοβαρές κινητοποιήσεις με διάρκεια οι οποίες θα στρέφονται ξεκάθαρα ενάντια στο στρατό και θα έχουν ως ελάχιστο αίτημα την κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης; Οι μαθητές και οι φοιτητές δεν ανησυχούν καθόλου που μετά το σχολείο ή το πανεπιστήμιο

τους περιμένει η « ζεστή » αγκαλιά του στρατού για να τους κάνει επιτέλους « άντρες » (στην πραγματικότητα υποταγμένους μαλάκες θα τους κάνει αλλά αυτό δε θέλουν ούτε να τ' ακούν οι «άντρακλες» που αισθάνονται κιόλας περήφανοι – έλεος δηλαδή! - επειδή υπηρέτησαν και έγιναν έρμαιο στα χέρια των στρατοκρατών κατά τη διάρκεια της θητείας τους );

Δυστυχώς οι περισσότεροι νέοι αποδέχονται μοιρολατρικά την όλη κατάσταση. Πέρα από τις ποινικές συνέπειες που συνεπάγεται η ανυποταξία υπάρχει και η πίεση από το οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον το οποίο θεωρεί εξωφρενικό το να αρνηθεί κάποιος να πάει στο στρατό. Έτσι λίγοι είναι αυτοί που τολμούν να έρθουν σε ανοιχτή ρήξη με το στρατιωτικό κατεστημένο και να μην πάνε φαντάροι.

Αν όμως η μια όψη του νομίσματος είναι οι απρόθυμοι φαντάροι που από φόβο και μόνο ανέχονται την ξεφτίλα του στρατού κάνοντας υπομονή μέχρι να πάρουν το πολυπόθητο απολυτήριο η άλλη όψη είναι αυτοί που επιλέγουν να ακολουθήσουν καριέρα στις ένοπλες δυνάμεις. Αναφέρομαι στους επαγγελματίες στρατιωτικούς που βγαίνουν από τις στρατιωτικές σχολές και στους μισθοφόρους. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει παραγίνει η κατάσταση με τη διαφήμιση τέτοιων « επαγγελμάτων ». Μάλλον έχει να κάνει με το ότι έχουν αποθρασυνθεί πλέον τα φασιστικά και νεοναζιστικά σκουπίδια – πολλά από τα οποία έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν μέλη στρατιωτικών και αστυνομικών σωμάτων.

Συνεχώς ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια διάφορες οργανώσεις και ομαδούλες που παράγουν ακραίο εθνικιστικό / ρατσιστικό / φιλοπολεμικό λόγο και κάνουν επιθέσεις ενάντια σε ανένταχτους αριστερούς, κομμουνιστές, αντιεξουσιαστές και μετανάστες. Φυσικά αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Οι ακροδεξιές οργανώσεις στηρίζονται και χρηματοδοτούνται από μεγαλοκαπιταλιστές – ολιγάρχες οι οποίοι τις χρησιμοποιούν για να τρομοκρατούν όσους ονειρεύονται και αγωνίζονται για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης. Οι ακροδεξιοί είναι στην ουσία τα τσιράκια και οι μπράβοι των αφεντικών που κάνουν το παν για να διατηρηθεί μια κοινωνία γεμάτη αδικίες κι ανισότητες όπου βασιλεύει ο κανιβαλισμός και η απανθρωπιά.

Συχνά οι ακροδεξιοί παρουσιάζονται ως ενεργοί ή αγανακτισμένοι πολίτες ενώ άλλες φορές κρύβονται πίσω από – και καλά – πολιτιστικούς συλλόγους ώστε να καλύπτουν τα νώτα τους και να δρουν ανενόχλητοι.

Χαρακτηριστικό στοιχείο όλων αυτών είναι η εκτίμηση και η λατρεία που τρέφουν για το στρατό. Άλλωστε είναι αδύνατο να είναι κάποιος

φασίστας / εθνικιστής χωρίς να είναι ταυτόχρονα και μιλιταριστής. Ο στρατός είναι το απόλυτο φετίχ των ακροδεξιών γιατί είναι ο μηχανισμός με τον οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν τα όνειρα τους ( τα οποία είναι εφιάλτης για καθέναν που θέλει να είναι άνθρωπος κι όχι κάθαρμα ), είναι ο μηχανισμός που συντρίβει κάθε θετικό στοιχείο που μπορεί να διαθέτει ένας άνθρωπος όπως είναι η αγάπη για την ελευθερία, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός προς το συνάνθρωπο, η κοινωνική ευαισθησία, η αλληλεγγύη, το αίσθημα της συμπόνοιας, η κριτική σκέψη, η αποφυγή των βίαιων και καταπιεστικών συμπεριφορών στο μέτρο του δυνατού.

Οι « αξίες » που έχει να αντιπροτείνει ο στρατός στη θέση των αποπάνω - και για τις οποίες κάνει πλήση εγκεφάλου στον κόσμο ώστε να τις αποδεχτεί γιατί κανένας άνθρωπος με ικανότητα να σκέπτεται λογικά δε θα τις υιοθετούσε - είναι η ανελευθερία, η υποταγή και η τυφλή υπακοή, η απαξίωση κι ο πλήρης εξευτελισμός του ανθρώπου, ο κοινωνικός κανιβαλισμός, η βαρβαρότητα και η κτηνωδία, η συντριβή κι εξολόθρευση των αδύναμων, ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία, η λατρεία της βίας, του θανάτου και της καταστροφής.

Οι μιλιταριστικές « αξίες » αποτυπώνονται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στο « έργο » που παράγουν οι ανά τον κόσμο στρατοί, « έργο » το οποίο αποτελείται από : καταστροφές, λεηλασίες, πραξικοπήματα, δικτατορίες, βασανισμούς, βιασμούς και δολοφονίες.

Εδώ βλέπουμε τις συνέπειες της πρακτικής εφαρμογής των μιλιταριστικών « αξιών ». Καμαρώστε!



**Βιετνάμ : βομβαρδιστικό την ώρα της δράσης**



**Βιετνάμ : νεκροί έπειτα από βομβαρδισμό**



**Βιετνάμ : έκρηξη βόμβας Ναπάλμ**



**Βιετνάμ : θύμα βόμβας Ναπάλμ**



**Βιετνάμ : άμαχοι κρύβονται για να σωθούν  
κατά τη διάρκεια επίθεσης**





**Βιετνάμ : αιχμάλωτος εκτελείται  
στη μέση του δρόμου**



**Βιετνάμ : άμαχοι θύματα του πολέμου**



**Γιουγκοσλαβία : θύμα ελεύθερου σκοπευτή**



**Γιουγκοσλαβία : εξαθλιωμένοι αιχμάλωτοι σε στρατόπεδο συγκέντρωσης**



**Ιράκ : ο βομβαρδισμός της Βαγδάτης**



**Ιράκ : πόλη μετά από βομβαρδισμό**



**Ιράκ : νεκρός θαμμένος στα ερείπια  
μετά από βομβαρδισμό**



**Ιράκ : θύμα των βομβαρδισμών**



**Ιράκ : θύματα των βομβών λευκού φωσφόρου**



**Συρία : το Χαλέπι μετά τους βομβαρδισμούς**



**Συρία : θύματα επίθεσης με χημικά**



**Συρία : θύμα επίθεσης με χημικά  
δέχεται τις πρώτες βοήθειες**

Πράγματι είναι άξια η προσφορά του στρατού στην κοινωνία και προπαντός χρήσιμη! Τι θα γινόμασταν χωρίς τους βαρβάρους; Πως θα ζούσαμε χωρίς να έχουμε πάνω απ' το κεφάλι μας μερικούς επαγγελματίες καταπιεστές, βασανιστές και δολοφόνους οι οποίοι συντηρούνται και πληρώνονται απ' τους φόρους μας;

Είναι στ' αλήθεια εξοργιστικό να ακούς τους στρατιωτικούς / μισθοφόρους να βαπτίζουν το « επάγγελμα » τους λειτούργημα. Κι από κοντά να έχεις και τους πουλημένους δημοσιογράφους των καθεστωτικών μίντια να αποκαλούν τους πληρωμένους δολοφόνους ήρωες και προστάτες του λαού. Μιλάμε για την πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας!

Από που κι ως που είναι λειτούργημα ρε καραγκιόζηδες το να καταστρέφεις τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων για να πλουτίζουν κι άλλο οι ολιγάρχες και να πουλάνε το εμπόρευμα τους οι πολεμικές βιομηχανίες; Αυτό δεν είναι λειτούργημα αλλά κακούργημα!



**Πυραυλική επίθεση στη Συρία**



**Συρία : πόλη μετά τους βομβαρδισμούς**

Από που κι ως που είναι ήρωες και προστάτες του λαού αυτοί που βομβαρδίζουν αδιακρίτως ισοπεδώνοντας πόλεις και χωριά, αυτοί που επιτίθενται σε άμαχους ( ακόμα και μέσα σε σχολεία ή νοσοκομεία ) αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και ακρωτηριασμένους;



**Βομβαρδισμός στο Ιράκ**



**Αφγανιστάν : καταστροφή οικισμού έπειτα από επίθεση**





**Ιράκ : θύμα του πολέμου**



**Κομμένο κεφάλι Ιρακινού έπειτα από έκρηξη**



**Ιράκ : θύμα βόμβας λευκού  
φωσφόρου**



**Ιράκ : θύμα του πολέμου**



**Ιρακινοί τραυματίες**



**Ιράκ : παιδί θύμα του  
πολέμου**



**Συρία : απεγκλωβισμός τραυματία μετά από βομβαρδισμό**

Τι το ηρωικό υπάρχει στο να εγκλωβίζεις τον κόσμο μέσα σε εμπόλεμες ζώνες όπου αν κάποιος δε χάσει τη ζωή του από τις εχθροπραξίες θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πείνα, τη δίψα, τις μολυσματικές ασθένειες;



**Ιράκ : παιδάκι πεθαίνει από την πείνα**

Τι το ηρωικό υπάρχει στο να εμποδίζεις τον κόσμο να εγκαταλείψει τις εστίες πολέμου ή να τον τιμωρείς σε περίπτωση που το πράξει με τουφεκισμούς και νάρκες στα χερσαία σύνορα, πνιγμούς στα θαλάσσια σύνορα και εγκλεισμό των επιζώντων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης;



**Γιουγκοσλαβία : πρόσφυγες εγκαταλείπουν τις εστίες τους**



**Τι γίνεται όταν πατάς σε νάρκη ...**



**Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες**



**Πρόσφυγας πνίγεται**



**Ο μικρός Αϊλάν νεκρός.  
Η πολιτική των κλειστών συνόρων  
οδήγησε σε πολλούς πνιγμούς  
στο Αιγαίο.**



**Πρόχειροι τάφοι πνιγμένων προσφύγων**



**Πρόσφυγες φυλακισμένοι μέσα σε κλουβί!**



## **Έγκλειστοι πρόσφυγες**

Το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι παρόλα αυτά οι στρατοκράτες κάνουν το μαύρο άσπρο και πείθουν αρκετούς νέους να επιδιώξουν την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές ή να γίνουν μισθοφόροι. Όμως για να πετύχουν αυτό το αποτέλεσμα έχουν προηγηθεί χρόνια ολόκληρα εντατικής προπαγάνδας. Η μύηση και η κατήχηση στις μιλιταριστικές « αξίες » γίνεται από την παιδική κιόλας ηλικία μέσα απ' το μάθημα της ιστορίας (ιστορίας που είναι παραχαραγμένη για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εξουσίας), μέσα από εθνικιστικές αφηγήσεις και εκδηλώσεις όπως οι εθνικές εορτές και οι παρελάσεις, με « εκπαιδευτικές » εκδρομές σε στρατιωτικές βάσεις και επισκέψεις κλιμακίων του στρατού σε σχολεία ώστε να παρουσιάσουν την καριέρα στις ένοπλες δυνάμεις ως κάτι το ελκυστικό και μια σίγουρη λύση για επαγγελματική αποκατάσταση. Σε αυτό το σημείο βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης γι' αυτή την κατάσταση φέρουν οι γονείς κι οι εκπαιδευτικοί που αντί να αντιδράσουν στη διάχυση του εθνικισμού και του μιλιταρισμού φανατίζουν ακόμα περισσότερο τα παιδιά οδηγώντας τα στον όλεθρο. Ένα τέτοιο παράδειγμα βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα :



### **Στρατόκαυλοι γονείς έστειλαν έτσι το παιδί τους στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου!**

Το παιδί ντυμένο στο χακί παρελαύνει με τ' όπλο στο χέρι μιμούμενο τους κανονικούς στρατιώτες. Έτσι μπαίνει από τώρα στο πνεύμα του στρατού ώστε να τον δεχτεί ως κάτι το φυσιολογικό και γιατί όχι να επιδιώξει να αποτελέσει στέλεχος του στο μέλλον.

Βέβαια το χειρότερο στην όλη υπόθεση δεν είναι ότι υπάρχουν ξεφτίλες που είχαν τη « λαμπρή » ιδέα να στείλουν έτσι το παιδί στην παρέλαση αλλά το ότι το κοινό ενθουσιάστηκε με αυτό το θέαμα και ανταποκρίθηκε χειροκροτώντας και ζητωκραυγάζοντας. Προφανώς είδαν στο πρόσωπο του μικρού ένα μελλοντικό αγωνιστή « για τα δίκαια της φυλής και του έθνους », έναν τουρκοφάγο που δε θα διστάσει ούτε στιγμή να πολεμήσει και να θυσιαστεί για να γίνει πραγματικότητα η « Μεγάλη Ιδέα ».

Στη συνέχεια υπήρξε πληθώρα από ενθαρρυντικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μιλούσαν για λεβεντιά, ανδρισμό, πατριωτισμό και τόνωση της εθνικής συνείδησης. Δυστυχώς απ' ότι φαίνεται υπάρχουν ακόμα πολλοί βλακέντιοι με αντιλήψεις που έρχονται απ' την εποχή της Αρχαίας Σπάρτης. Ποιος θα το πίστευε ότι χιλιετίες μετά κι έπειτα από χιλιάδες πολέμους και σφαγές θα



υπάρχει τόσος κόσμος που θεωρεί προορισμό του άνδρα να γίνεται πολεμιστής και να πεθαίνει στη μάχη; Πραγματικά αίσχος!  
Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το ότι άτομα με τέτοιες εμετικές απόψεις και οράματα μεγαλώνουν παιδιά. Τι μέλλον και τι ποιότητα ζωής μπορεί να υπάρξει σε μια κοινωνία που θεωρεί την ειρήνη ξεφτίλα και τον πόλεμο δόξα;  
Αυτοί που εκστασιάζονται βλέποντας παιδιά – στρατιωτάκια και ονειρεύονται μάχες και επεκτατικούς πολέμους καλά θα κάνουν να ξυπνήσουν. Καιρός να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το μυαλό τους προτού να είναι πολύ αργά γιατί αν μια μέρα γνωρίσουν από κοντά τον πόλεμο δε θα τους αρέσει καθόλου μα καθόλου!

Ορίστε ποια είναι η τύχη που περιμένει τα παιδιά σε καιρό πολέμου. Δείτε αν αντέχετε!



**Βιετνάμ : τρομαγμένα παιδιά τρέχουν για να σωθούν μετά από έκρηξη Ναπάλμ**



**Γιουγκοσλαβία : παιδί πέφτει νεκρό πυροβολημένο στο κεφάλι από ελεύθερο σκοπευτή**



**Αφγανιστάν : μωρό με σοβαρά εγκαύματα έπειτα από βομβαρδισμό**



**Αφγανιστάν : ακρωτηριασμένο παιδάκι**



**Ιράκ : παιδί με ένα μάτι**



**Ιράκ : παιδάκι πεθαίνει  
από την πείνα**



**Ιράκ : μωρό με  
εγκαύματα**



**Ιράκ : τραυματισμένο παιδί**



**Ιράκ : αγοράκι  
ακρωτηριασμένο  
από βομβαρδισμό**



**Ιράκ :  
τραυματισμένο  
παιδί**



**Ιράκ : τραυματισμένο παιδί**



**Ιράκ : κοριτσάκι θύμα του πολέμου**



**Ιράκ : παιδί με σοβαρά εγκαύματα**



**Ιράκ : νεκρό παιδί στα ερείπια  
μετά από βομβαρδισμό**



**Ιράκ : παιδί βαρύτατα  
τραυματισμένο**



**Ιράκ : παιδί βαριά τραυματισμένο**



**Ιράκ : παιδί με εγκαύματα έπειτα  
από βομβαρδισμό**



**Συρία : παιδί τρέχει για να σωθεί κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού**



**Συρία : θύμα των βομβαρδισμών**





**Συρία : παιδί τραυματισμένο σε βομβαρδισμό**



**Συρία : στο νοσοκομείο έπειτα από τραυματισμό σε βομβαρδισμό**



**Συρία : παιδί τραυματισμένο από βομβαρδισμό**



**Συρία : παιδί θύμα επίθεσης με χημικά μεταφέρεται στο νοσοκομείο**



© AFP/Getty Images

**Συρία : τραυματισμένο κορίτσι στο νοσοκομείο**



**Συρία : αγόρι κλαίει για το χαμό μέλους της οικογένειάς του**

Μήπως ζήλεψε κανείς σας την τύχη των παραπάνω παιδιών; Μπορείτε να φανταστείτε τα δικά σας παιδιά, αυτά των φίλων και των γνωστών σας στη θέση τους; Θα θέλατε να έχουν μια τέτοια κατάληξη; Αν όχι, τότε τι κάνετε για να αποτρέψετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

Θα αισθανόσασταν περήφανοι αν για τις παραπάνω φρικαλεότητες ευθύνονταν τα παιδιά σας που με τη δική σας παρότρυνση έγιναν μόνιμοι στρατιωτικοί / μισθοφόροι; Αν όχι, τότε τι κάνετε για να μη συμβεί αυτό ποτέ;

Μήπως διδάσκετε στη νέα γενιά την αξία της ειρήνης; Μήπως μιλάτε για την πραγματική φύση του πολέμου και τη φρίκη του; Μήπως αντιμάχεστε τα διάφορα εθνικιστικά / ρατσιστικά ιδεολογήματα; Μήπως αγωνίζεστε για την κατάργηση όλων των στρατών και τη συναδέλφωση των λαών; Μήπως υποστηρίζετε την αντίρρηση συνείδησης και την άρνηση στράτευσης; Θα έπρεπε!

Αντί γι' αυτά όμως εσείς δηλητηριάζετε τα μυαλά των νέων με ιδέες που αποδεδειγμένα οδηγούν στην καταστροφή. Παίρνετε παιδάκια σε στρατιωτικές παρελάσεις και βάσεις για να θαυμάσουν μερικούς ένστολους δολοφόνους και να δουν από κοντά όπλα / εξοπλισμούς που αύριο μεθαύριο μπορεί να χρησιμοποιηθούν ενάντια σε απλούς ανθρώπους σαν κι εσάς πέρα από τα σύνορα ή ακόμα κι ενάντια σε εσάς τους ίδιους σε περίπτωση εξέγερσης ή εμφύλιας σύγκρουσης.



**Στρατιωτική παρέλαση**



**ΟΥΚάδες παρελαύνουν**



**Καταδρομείς**



**Στρατιωτική παρέλαση**



## **Συστοιχίες πυραύλων σε στρατιωτική παρέλαση**

Αφήνετε τους στρατοκράτες να αλωνίζουν. Κράζετε άγρια τους αντιρρησίες συνείδησης και τους αρνητές στράτευσης. Πιέζετε κάθε νέο να πάει φαντάρος και προτρέπετε όσους έχουν τα απαραίτητα προσόντα για εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές να διεκδικήσουν μια θέση. Μήπως είστε τελικά διχασμένες προσωπικότητες ή απλά δεν ξέρετε τι σας γίνεται; Είναι δυνατόν να στηρίζεις με τις πράξεις σου τη στρατοκρατία και παράλληλα να τρέμεις μη γίνει καμιά στραβή και πληρώσεις εσύ και οι δικοί σου το τίμημα; Βλέποντας κάτι τέτοια καταλαβαίνεις ότι η λογική έχει πάει περίπατο.

Πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί επιμένουν να αναπαράγουν εθνικιστικούς μύθους και ρατσιστικά μίσση εμποδίζοντας με κάθε τρόπο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών. Δε θέλουν σε καμία περίπτωση παιδιά καλλιεργημένα και σκεπτόμενα γι' αυτό και επιδιώκουν ένα σχολείο και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα παράγει κλειστόμυαλους, ημιμαθείς υπηκόους οι οποίοι θα εχθρεύονται κάθε άνθρωπο που έτυχε να γεννηθεί σε διαφορετικό απ' αυτούς τόπο και θα ταυτίζονται με τα ντόπια κοράκια – αφεντικά τους επειδή έχουν απλά την ίδια εθνικότητα.

Άλλωστε το παραδέχονται και οι ίδιοι ανοιχτά δηλώνοντας ότι γι' αυτούς ο σκοπός του σχολείου είναι πάνω απ' όλα η ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης και η παραγωγή υπερήφανων Ελλήνων ορθόδοξων πατριωτών.

Με άλλα λόγια δεν έχει καμία σημασία αν βγεις απ' το σχολείο ένα

τούβλο και μισό αρκεί να είσαι ένας περήφανος ελληνορθόδοξος πατριώτης γιατί αυτό χρειάζονται πάνω απ' όλα τα αφεντικά σου. Τι να τον κάνουν έναν σκεπτόμενο άνθρωπο που δεν τρώει κουτόχορτο και δε θα θυσιάζε ποτέ τη ζωή του για τα βρωμοσυμφέροντα τους;

Τέτοιοι γονείς και τέτοιοι εκπαιδευτικοί προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στους εξουσιαστές αφού τσακίζουν κάθε αιρετική γι' αυτούς άποψη / ιδέα και πνίγουν κάθε φωνή που τολμάει να αμφισβητήσει το υπάρχον καθεστώς. Έτσι παράγεται μια νέα γενιά ευνουχισμένων, δουλοπρεπών ανθρώπων οι οποίοι είναι καταδικασμένοι σε μια μίζερη ύπαρξη ενώ μπορεί να καταλήξουν κρέας για βόμβες αν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αφεντικών τους.

Αυτοί που υποκινούν τους πολέμους μιλάνε στους νέους που πρόκειται να χάσουν τη ζωή τους ή τη σωματική τους ακεραιότητα σε περίπτωση μιας πολεμικής αναμέτρησης για αξίες και ιδανικά ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που οδηγεί στις πολεμικές συγκρούσεις είναι η επιθυμία για απόκτηση μεγαλύτερου πλούτου κι εξουσίας. Αυτή υπήρξε πάντα η αληθινή αιτία κάθε πολέμου στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Όλα τα υπόλοιπα του τύπου : προαιώνια έχθρα, σύγκρουση πολιτισμών, φυλετική ανωτερότητα, θρησκευτικές διαφορές, απειλές για τρομοκρατία δεν είναι παρά δικαιολογίες της κακιάς ώρας για να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα και να πεισθεί ο κόσμος να συρθεί για μια ακόμα φορά στη σφαγή. Ακόμα και την ίδια τη σφαγή προσπαθούν να ωραιοποιήσουν οι πατριδοκάπηλοι / στρατοκράτες εγκωμιάζοντας τη θυσία για την « πατρίδα », μιλώντας για δόξες και μεγαλεία και για τον « ηρωικό » θάνατο στα πεδία των μαχών.

Θαυμάστε τη « δόξα » και το « μεγαλείο » του πολέμου! Όπως είναι στην πραγματικότητα και όχι όπως στα παραμύθια των μιλιταριστών. Το ζηλεύετε;



**Βιετνάμ : άμαχοι θύματα του πολέμου**



THE VIETNAM CENTER ARCHIVE

## **Βιετνάμ : θύματα του πολέμου**



## **Βιετνάμ : άμαχοι νεκροί έπειτα από επίθεση**





**Γιουγκοσλαβία : άμαχοι νεκροί**



**Γιουγκοσλαβία : έγκλειστοι σε στρατόπεδο συγκέντρωσης**



**Γιουγκοσλαβία : μακελειό στην αγορά του Σαράγεβο έπειτα από επίθεση με βλήματα**



**Βοσνία : το περιεχόμενο ενός ομαδικού τάφου**



**Βομβαρδισμός στο Ιράκ**



**Ιράκ : θύμα των βομβαρδισμών**



**Ιράκ : θύμα βόμβας λευκού  
φωσφόρου**



**Ιράκ : κομματιασμένο πτώμα  
στο δρόμο**



**Ιράκ : θύμα εκρηκτικού μηχανισμού**



**Ιράκ : πτώμα σαπίζει  
άταφο**



**Ιράκ : αηδιασμένος πεζοναύτης δίπλα σε  
πτώμα Ιρακινού που σαπίζει**



**Ιράκ : θύμα εκρηκτικού μηχανισμού**



**Ακρωτηριασμός από έκρηξη νάρκης**



**Ιρακινός νεκρός έπειτα από πυροβολισμό  
σε σημείο ελέγχου**



**Πτώμα Ιρακινού, αποκεφαλισμένο έπειτα από έκρηξη**



**Ιράκ : θάνατος στο πεδίο της μάχης**



**Ιράκ : θάνατος στο πεδίο της μάχης**



**Ιρακινός νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι**



**Ιράκ : σκοτωμένος στρατιώτης**





**Βομβαρδισμός στο Ιράκ**



**Ιράκ : κηδεία θυμάτων  
του πολέμου**



**Συρία : αμέσως μετά από βομβαρδισμό**



**Συρία : αμέσως μετά από βομβαρδισμό**



**Συρία : νεκροί από επίθεση με χημικά**



**Συρία : πτώματα παρατημένα στο δρόμο**



**Συρία : θύματα ομαδικής εκτέλεσης**



**Συρία : θρήνος για το χαμό αγαπημένων προσώπων**



## **Συρία : κηδεία θύματος του πολέμου**

Οι ίδιοι φυσικά δε θυσιάζονται ποτέ! Οι δικές τους οι ζωές είναι πολύτιμες. Τα άτομα της « καλής κοινωνίας » ούτε παγιδεύονται μέσα σε εμπόλεμες ζώνες ούτε παίρνουν μέρος στις συγκρούσεις. Τα θύματα των πολέμων είτε μιλάμε για άμαχους είτε για στρατιώτες προέρχονται πάντα από τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Στην ουσία οι φτωχοί άνθρωποι διαφορετικών χωρών σκοτώνονται μεταξύ τους για να κάνουν τα αφεντικά τους πλουσιότερα κι αυτό αποκαλείται πατριωτισμός!

Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να γίνετε επαγγελματίες στρατιωτικοί / οπλίτες επειδή πιστεύετε ότι είναι μεγάλη τιμή να ανήκετε στις τάξεις του στρατού ώστε να υπηρετείτε την « πατρίδα » και τις αξίες της καλά θα κάνετε να το ξανασκεφτείτε. Για ποια τιμή μιλάμε και για ποιες αξίες όταν οι στρατοί συγκρούονται μεταξύ τους για να λύσουν τις διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στις ποικίλες ομάδες των ολιγαρχών; Υπάρχει καμία διαφορά με τον κόσμο της νύχτας όπου οι αρχινοοί βάζουν τις συμμορίες τους να συγκρούονται με αυτές των αντιπάλων τους ώστε να διεκδικήσουν το μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη της παράνομης οικονομίας;

Στην ουσία οι επαγγελματίες του στρατού δεν είναι τίποτα άλλο παρά νόμιμοι μπράβοι / μαφιόζοι. Διαφέρουν από τους παράνομους μόνο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Ο στρατός κάνει τις δουλειές

του στα φανερά ενώ η μαφία στα κρυφά. Ο στρατός διατηρεί στρατόπεδα, βάσεις κι αποθήκες όπλων ενώ η μαφία έχει μυστικά κρησφύγετα και γιάφκες. Οι στρατιωτικοί φοράνε στολές και παρελαύνουν ενώ οι μαφιόζοι δε φέρουν κανένα διακριτικό και κρύβονται. Οι στρατιωτικοί παίρνουν παράσημα για τις πράξεις τους και αποτελούν αντικείμενα θαυμασμού ενώ οι μαφιόζοι έρχονται αντιμέτωποι με τις διωκτικές αρχές και την κοινωνική κατακραυγή. Οι στρατιωτικοί μιλάνε ανοιχτά για αυτό με το οποίο ασχολούνται ενώ οι μαφιόζοι λένε ψέματα. Οι στρατιωτικοί υποστηρίζουν ότι επιτελούν λειτούργημα ενώ οι μαφιόζοι γνωρίζουν απ' την αρχή ότι κάνουν βρομοδουλειές. Οι στρατιωτικοί μιλάνε για πατριωτισμό, αξίες και ιδανικά ενώ οι μαφιόζοι παραδέχονται ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι το χρήμα.

Αυτές οι διαφορές όμως στα εξωτερικά χαρακτηριστικά είναι που παραπλανούν τον κόσμο και κάνουν τους ανθρώπους απ' τη μία να σιχαίνονται και να θεωρούν καθάρματα τους μαφιόζους και απ' την άλλη να λατρεύουν και να θεωρούν ήρωες τα στελέχη του στρατού. Δεν αντιλαμβάνονται ότι στην πραγματικότητα οι επαγγελματίες στρατιωτικοί και οι μαφιόζοι κάνουν τα ίδια πράγματα. Ότι και οι δύο καταστρέφουν, λεηλατούν, καταπιέζουν, βασανίζουν, βιάζουν και σκοτώνουν κατ' εντολή για να προστατέψουν τα προνόμια των αφεντικών τους. Ότι και οι δύο με τις πράξεις τους φέρνουν κέρδη στα αφεντικά τους τα οποία στη συνέχεια τους δίνουν να γλείψουν κι αυτοί κάνα κοκαλάκι ώστε να συνεχίσουν το εγκληματικό τους έργο ευχαριστημένοι.

Αν τώρα με ρωτήσει κάποιος από που κι ως που βάζω στο ίδιο τσουβάλι την καριέρα στις ένοπλες δυνάμεις με τη σταδιοδρομία στο χώρο του οργανωμένου εγκλήματος τότε θα του απαντήσω ότι και στις δύο περιπτώσεις κάποιος κάνουν καριέρα και βγάζουν χρήματα καταστρέφοντας τις ζωές των συνανθρώπων τους. Είτε σας αρέσει είτε όχι αυτή είναι η αλήθεια.

Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτά που διαπράττουν οι στρατοί είναι καλύτερα και πιο ηθικά από αυτά που κάνουν οι μαφίες; Μήπως η πλήση εγκεφάλου που έχετε υποστεί από τα παιδικά σας χρόνια; Αν το να προβαίνεις σε εμπρησμούς και βομβιστικές επιθέσεις για να εκφοβίσεις ή να τιμωρήσεις όσους δεν κάνουν αυτά που θέλει η συμμορία σου είναι εγκληματικό τότε γιατί είναι νόμιμο αν ανήκεις στο στρατό να βομβαρδίζεις και να καις πόλεις και χωριά αφήνοντας πίσω χιλιάδες θύματα επειδή οι αξιώσεις σου δεν έγιναν αποδεκτές από τους άλλους; Αν το να εισβάλεις σε σπίτια και να βασανίζεις ή να δολοφονείς τους ενοίκους τους για να αρπάξεις ό,τι έχουν και δεν έχουν είναι κακό και ανήθικο τότε γιατί είναι καλό και ηθικό το

να εισβάλεις σε άλλες χώρες σκοτώνοντας και υποδουλώνοντας τους κατοίκους τους για να τις λεηλατήσεις και να πάρεις τα εδάφη και τους φυσικούς τους πόρους; Αν το να σκοτώνεις εκτελώντας κάποιο συμβόλαιο θανάτου είναι κάτι απαράδεκτο τότε γιατί είναι αποδεκτό το να σκοτώνεις επειδή είσαι μισθοφόρος και αυτή την εντολή πήρες από την ηγεσία σου;

Πάρτε το χαμπάρι. Δεν υπάρχει καμία τιμή στο να αποτελεις τμήμα του δολοφονικού μηχανισμού του στρατού και καμία αξία δεν παίζει εκεί μέσα πέρα από το χρήμα. Αξίζει άραγε να κατακτήσεις παλιάνθρωπος μόνο και μόνο για να έχεις ένα σταθερό μισθό; Όταν υπηρετείς ένα μηχανισμό που δε σέβεται την ανθρώπινη ζωή τότε εσύ ο ίδιος υποτιμάς τον εαυτό σου και κάνεις τη ζωή σου ανάξια λόγου. Στο περιβάλλον του στρατού μπορείς να συναντήσεις συγκεντρωμένο στο μέγιστο βαθμό ό,τι πιο σάπιο έχει βγάλει η κοινωνία. Εξουσιομανείς, φιλοπόλεμοι, ψυχικά άρρωστοι, σαδιστές και θερμόαιμοι ανεγκέφαλοι βρίσκουν μέσα στις τάξεις του στρατού ένα καταφύγιο. Μια ζεστή φωλιά όπου μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις ανώμαλες ορέξεις τους και να τις κάνουν πράξη κάθε φορά που παίρνουν μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ο στρατός – κι ακόμα περισσότερο ο μισθοφορικός στρατός – προσελκύει κακοποιά στοιχεία και υπάνθρωπους καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να καταστρέφουν, να βασανίζουν, να βιάζουν και να σκοτώνουν ατιμώρητα κι επιπλέον να ανταμείβονται γι' αυτό. Θες να περάσεις τη ζωή σου σε ένα τέτοιο περιβάλλον παρέα με τέτοια άτομα;



**Ιράκ : πεζοναύτης δείχνει το κομμένο χέρι ενός Ιρακινού**



**Ιράκ : μισθοφόροι έχουν πάρει το κομμένο κεφάλι Ιρακινού ως τρόπαιο και ποζάρουν με αυτό όλο καμάρι**

Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να ενταχθούν στο στρατό επηρεασμένοι από τα διάφορα πολεμικά παιχνίδια που παίζουν στον υπολογιστή ( το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στις Η.Π.Α ) καθώς και από μιλιταριστικά sites / περιοδικά.

Τα άτομα αυτής της κατηγορίας δε βλέπουν τον πόλεμο όπως είναι στην πραγματικότητα αλλά σαν ένα παιχνίδι που ανεβάζει την αδρεναλίνη τους στα ύψη και μια δουλειά πιο ενδιαφέρουσα από οποιαδήποτε άλλη.

Τους αρέσει να παίζουν πόλεμο, να βλέπουν τον εαυτό τους ως ήρωα, ως έναν πανίσχυρο Ράμπο που βγαίνει πάντα νικητής και σαρώνει τους εχθρούς στο πέρασμα του. Ζουν στην κοσμάρα τους χαμένοι στην εικονική πραγματικότητα των video games.

Τρέφουν μια ιδιαίτερη λατρεία για τα όπλα και τη στρατιωτική ζωή όπως οι ίδιοι τη φαντάζονται. Πορώνονται βλέποντας εικόνες και βίντεο από επιδείξεις όπλων και πολεμικών εξοπλισμών.





**Επίδειξη F-16**



**Δοκιμαστική ρίψη**



**Στρατιωτική άσκηση**



**Πυραυλική δοκιμή**



**Δοκιμή εξοπλισμού**

Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί είναι αδύναμοι στην καθημερινή τους ζωή. Είναι παιδιά της σφαλιάρας που αφήνουν τον καθένα να τσαλαπατά την αξιοπρέπεια τους γι' αυτό όταν βρουν κάποιον πιο αδύναμο απ' τους ίδιους φροντίζουν να του αλλάξουν τα φώτα. Τα όπλα τους δίνουν αυτοπεποίθηση, τους κάνουν να νιώθουν ισχυροί γι' αυτό κι επιδιώκουν να τα κατέχουν και να τα χειρίζονται. Τα κομπλεξικά αυτά άτομα αισθάνονται σα να' ναι θεοί όταν κρατούν όπλα στα χέρια τους γιατί αποκτούν μ' αυτό τον τρόπο απόλυτη εξουσία πάνω στους συνανθρώπους τους. Με την απειλή των όπλων μπορούν να εξαναγκάσουν τους άλλους να υποταχθούν στις ορέξεις τους. Μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει.

Έτσι γι' αυτούς η καριέρα στο στρατό φαντάζει ιδιαίτερα ελκυστική. Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι πραγματικά αξιολύπητοι. Προσπαθούν να νιώσουν δυνατοί και περήφανοι για τον εαυτό τους κακοποιώντας και εξευτελίζοντας τους άλλους. Παραμένουν μια ζωή δούλοι και υποτακτικοί και μισούν όσους αγωνίζονται για την ελευθερία γιατί τους υπενθυμίζουν αυτά που θα έπρεπε να κάνουν αλλά δεν τολμούν. Επειδή η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην αντίσταση ενάντια στην εξουσία και όχι στην υποταγή. Επειδή περήφανος κι αξιοπρεπής μπορείς να είσαι μόνο όταν είσαι κύριος του εαυτού σου και ελέγχεις ο ίδιος τη ζωή σου μακριά από κάθε βοσκό που σε θέλει ένα ακόμα πρόβατο για το κοπάδι του. Αν λοιπόν θες να γίνεις στέλεχος του στρατού επειδή οι από πάνω σου σε έχουν του κλότσου και του μπάτσου και πιστεύεις ότι έτσι θα πάρεις την εκδίκηση σου κάνεις μεγάλο λάθος. Εκεί που θα πας θα συνεχίσεις να είσαι ένας καρπαζοεισπραχτορας μόνο που θα έχεις και κάποιους πιο αδύναμους κάτω απ' τη μπότα σου. Θα είσαι ταυτόχρονα και θύτης και θύμα. Σε ικανοποιεί κάτι τέτοιο; Γιατί δε στρέφεις καλύτερα την οργή σου ενάντια σε αυτούς που σε καταπιέζουν, σε εξευτελίζουν και κάνουν τη ζωή σου μίζερη; Μόνο όταν απαλλαγείς από τους εκμεταλλευτές σου θα είσαι πραγματικά δυνατός κι ελεύθερος και θα ανακτήσεις τη χαμένη σου αξιοπρέπεια. Κι αυτό δεν πρόκειται να το πετύχεις υπηρετώντας τα αφεντικά σου στο στρατό σαν καλό σκυλάκι.

Άλλοι πάλι γοητεύονται από την όλη εικόνα του στρατού σε παρελάσεις και επιδείξεις. Θαυμάζουν τις φανταχτερές στολές των αξιωματικών, ζηλεύουν τις τιμές και τα προνόμια που απολαμβάνουν. Θέλουν και οι ίδιοι να γίνουν μέρος της όλης φάσης.

Δυστυχώς όμως έχουν πλήρη άγνοια σχετικά με την αληθινή στρατιωτική ζωή. Δε μπορούν να φανταστούν τη φρίκη μιας

πραγματικής πολεμικής σύγκρουσης και την τύχη που τους περιμένει αν αναγκαστούν να πάρουν μέρος σ' αυτή. Βλέπουμε μέλη στρατιωτικών σωμάτων να πουλάνε μαγκιά σε καιρό ειρήνης, να είναι όλο πόζες και να κάνουν φιγούρα σε παρελάσεις και επιδείξεις για να δείξουν πόσο σκληρά αντράκια είναι και πόσο αξιόμαχοι.



**Αναμνηστική φωτογραφία με τον Π. Καμμένο**



**Άσκηση σε πεδίο βολών**



**Στρατιωτικοί στο συλλαλητήριο για το Μακεδονικό**



**Στρατιωτική άσκηση**

Βέβαια όλα αυτά γίνονται εκ του ασφαλούς. Τι θα κάνουν όμως όλοι αυτοί οι άκαπνοι στρατιωτικοί του γλυκού νερού αν τους δοθούν διαταγές να συμμετάσχουν σε φρικαλεότητες που δεν τις χωρά ο ανθρώπινος νους, αν έρθουν αντιμέτωποι με καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή τους; Θα αρχίσουν τότε να παραιτούνται ομαδικά ή να λιποτακτούν;

Το έχουν άραγε σκεφτεί ή μήπως νομίζουν ότι θα τη βγάλουν πάντα χαλαρά μέσα σε κάποιο στρατόπεδο ή γραφείο μακριά από τα μέτωπα του πολέμου; Δεν είναι καλύτερα να μη μπλέξεις απ' την αρχή σε μια τέτοια κατάσταση;

Ακόμα και αν είσαι τελείως αναισθητός και διεφθαρμένος, ικανός να διαπράττεις θηριωδίες χωρίς τύψεις προκειμένου να βγάλεις χρήματα σκέψου ότι αν ακολουθήσεις καριέρα στις ένοπλες δυνάμεις είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να βρεθείς κι εσύ με τη σειρά σου στη θέση του θύματος. Και τότε θα δεις τη γλύκα!



**Πόλεμος του Κόλπου : Αμερικανοί πεζοναύτες αποχωρούν από το μέτωπο τραυματισμένοι**



**Ιράκ : στρατιώτες δέχονται επίθεση**



**Ιράκ : απανθρακωμένο πτώμα στρατιώτη**

Αν βλέπεις τους άλλους ως κινούμενους στόχους και κρέας για βόμβες θυμήσου ότι και τα αφεντικά σου σε βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν τους νοιάζει τι θα σου συμβεί αρκεί οι ίδιοι να κάνουν τις δουλίτσες τους και να γεμίζουν τις τσέπες τους. Σκασίλα τους αν θα γυρίσεις πίσω μέσα σε ένα φέρετρο τυλιγμένο με τη σημαία, ακρωτηριασμένος ή σε αναπηρικό καροτσάκι, ψυχικά άρρωστος για το υπόλοιπο της ζωής σου. Όσα χρήματα κι αν βγάλεις από μια τέτοια βρομοδουλειά δεν έχουν καμία αξία αν είναι να χάσεις τη ζωή σου, τη σωματική σου ακεραιότητα, την ψυχική υγεία σου και την ανθρωπιά σου!

Δείτε εδώ πως κατέληξαν διάφορα άτομα που έκαναν το λάθος να δουν το στρατό ως επάγγελμα.



**Μισθοφόροι νεκροί και βαριά τραυματισμένοι στο Αφγανιστάν.**





**Φέρετρα με νεκρούς μισθοφόρους από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν έτοιμα για να επιστρέψουν στις Η.Π.Α. Η δημοσίευση τέτοιων φωτογραφιών δεν επιτρεπόταν καθώς ξενέρωναν τους στρατόκαυλους και δυσκόλευαν την ανεύρεση νέων στρατιωτών.**



**Μισθοφόρος στον πόλεμο του Αφγανιστάν νοσηλεύεται στην εντατική.**



**Σοβαρό τραύμα που υπέστη μισθοφόρος στο Αφγανιστάν.**



**Στρατιώτης στο Αφγανιστάν υφίσταται ακρωτηριασμό στο πόδι.**



**Μισθοφόρος στο Αφγανιστάν , με σοβαρά εγκαύματα στο χειρουργείο.**



**Ιράκ : μισθοφόρος τυλίγεται στις φλόγες**



**Ιράκ : τραυματίας  
μισθοφόρος**



**Ιράκ : απανθρακωμένο  
πτώμα μισθοφόρου**



**Ιράκ : σκοτωμένος μισθοφόρος**



**Ιράκ : ξεκοιλιασμένος νεκρός μισθοφόρος**



**Ιράκ : νεκρός μισθοφόρος με το πρόσωπο να λείπει**



Copyright David Jay/The Unknown Soldier



Copyright David Jay/The Unknown Soldier



Copyright David Jay/The Unknown Soldier





Και θυμηθείτε : **Ο αληθινός πόλεμος δεν είναι παιχνίδι!**

Αν χάσεις δε μπορείς ν' αρχίσεις πάλι απ' την αρχή.  
Δεν έχεις πολλές ζωές αλλά μια και μοναδική.

Αξίζει άραγε να θυσιάσεις για να κάνεις πλουσιότερους μερικούς  
πάμπλουτους κηφήνες που ζουν μέσα στην απόλυτη χλιδή και  
βρίσκονται σε μόνιμες διακοπές;

Αξίζει να καταντήσεις κάθαρμα για να υπερασπίσεις τα συμφέροντα  
αυτών που θεωρούν εσένα και τους συνανθρώπους σου  
αναλώσιμους;

Αξίζει να ζήσεις όλη τη φρίκη των βρόμικων πολέμων για να  
συνεχίσουν να γλεντάνε οι ωφελούμενοι ολιγάρχες εις υγείαν  
των κορόιδων;

Αν όχι, τότε γύρνα την πλάτη στις στρατιωτικές σχολές και το  
μισθοφορικό στρατό. Μη γίνεσαι συνένοχος στα εγκλήματα της  
κυριαρχίας. Μόνο όταν απαλλαγούμε από κάθε στρατό θα πάψει να  
υπάρχει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και θα μπορούμε  
να ζούμε ειρηνικά με βάση τις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας,  
της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας.

**ΣΚΑΤΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ!**

**ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΠΟΡΕΙ, ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΠΟΤΕ!**